



NAMENLIJST – GEZOCHT

Wie kent iemand van deze lijst?

Jaartal is van aankomst op Godelieve.

Plaatsnaam is toenmailige woonplaats.

DONALD DUCK

Tommy Jongerius (1964, Utrecht)
Jean Mouchard (1965, Schinnen)
Frans van Eenbergen (1964, Tiel)
Theo de Looyer (1965, Zeeland, N.Br.)
Truus Troost (1966, Hoge Zwaluwe)
Ans van Wijk (1965, Elshout)
Jacqueline van Mol (1965, Esbeek)
Richard van Es (1966, Veldhoven)
Moniek Versteeg (1965, Heerlen)
Jan Boeren (Tilburg)
Maddy Keizer (1965, Hengelo)
Kees Kapitein (1963, Breda)
Zuster Paula (Borne)
Juf Hetty
Juf Marianne
Zuster Eleonora

BAMBI

Zuster Mediatrice
Juf Loekie (1958-1960)

FILISTIJNEN

Henk Bekker (1968, Uden)
Wim Kranen (1969, Eindhoven)
Ansjie de Kruiff (1968, Vreeswijk)
Monique Vughts (1968, Hilvarenbeek)
Tiny Cornelissen (1968, Haps)
Irene van Kempen (1968, Eindhoven)
Ria van Rijswijk (1968, Nijmegen)
Marjo Weerts (1968, Eckelrade)
Desiree Röling (1967, Maastricht)
Mark en Paul Verhoeven (1969, Malden)
José Deele (Den Bosch)
Alette Groenen (1966, Groesbeek)
Elly Merks (1963)
Sjanneke Donders (1966)
Theo van Deursen (1961, Tilburg)
Wilma Wolfs (1962, Orthen)
Coby Takken (1961, Zwaag)
Adrie van Emden (1963)
Martha de Lize (1962, Ravestein)
Beppie? Knots?
Heleen Anderegg (1961, Nuenen)
Anny Vennix (1961, Westelbeers)
Lucie Meulensteen (1963, Eindhoven)
Peter Olde Boerrigter (1963, Oldenzaal)
Juf Tiny (1963)
Juf Yvon (1963)
Juf José
Juf Lidwien Zaats (1963)
Juf Thea Daalmeyer (1968)
Juf Marijke (1963, Aalst)
Juf Annelies (1963)

VLINDER

Hans Theunissen (1966, Nijmegen)
Caspas Kleintjes (1966, Maastricht)
Robert-Jan Albers (1968, Son)
Carola van Huykelom (1968, Tilburg)
Erik te Vegtert (1968, Enschede)
Thea de Hondt (1969, Tilburg)
René Nielandt (1968, Enschede)
Huub Quaadvlieg (1968, Terwindselen)
Corin Magilsen (1970, Tilburg)
Ans Snels (1969, Tilburg)
Ad Huyben (1969, Oosterhout)
Felix de Groen (1968, Eindhoven)
Marie Maas (1968, Geldrop)
Jolanda Keyzers (1970, Geleen)
Alex Schokenbroek (1971, Heerlen)
Marcel van Giezen (1971, Leiden)

HET LIJKT NOG VER WEG . . .

De reünie van 15 september van dit jaar, ach, dat duurt nog wel even, zo lijkt het. Maar ook al zijn we een aardig tijdje geleden begonnen met de eerste voorbereidingen zoals de plaats, de datum, het budget, zo is nu het tijdstip aangebroken om de uitnodigingen de deur uit te doen.

Halverwege mei moeten we de definitieve boeking gaan doen bij Ginkelduin en dan moeten we ook ongeveer weten hoeveel mensen we kunnen verwachten.

UITNODIGINGEN

Marie-José, een van de organisatoren van de vorige reünie in 1997 en werkzaam als leidster in het nieuwe huisje de Toermalijn (op de plek waar vroeger de Bambi en de Filistijnen stonden), heeft flink de handen uit de mouwen gestoken om ons ter dienste te zijn. Met behulp van de uitnodigingslijsten van toen (in totaal bijna 2000 namen) en de daadwerkelijke bezoekerslijst, heeft ze alle adreslijsten herzien. Een behoorlijke klus waar we haar dan ook dankbaar voor zijn.

Daarnaast heeft Jeanet de Pee ons namens Kompaan het genereuze aanbod gedaan om het uitprinten en verzenden van de uitnodigingen te verzorgen, iets waar we haar en Kompaan uiteraard ook dankbaar voor zijn.

Vervolgens hebben Marie-José en een aantal kinderen van de Toermalijn alles gevouwen, dichtgeplakt en bestickerd en volgens de planning zal alles maandag op de post gaan.

PERSBERICHT

Dan zitten we nog met al die oud-Godelievenaren die niet meer terug te vinden zijn. Mensen zijn verhuisd, straten (en zelfs plaatsnamen) zijn verdwenen en veel meisjes van destijds zijn getrouwd en niet meer bekend onder hun achternaam.

Kinderen kwamen destijds vanuit het hele land; in 1957 kwam het eerste Godelievenaartje helemaal uit Den Helder.

Om zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken hebben we een persbericht opgesteld, waarvan we hopen dat veel regionale- en huis-aan-huiskranten het zullen gaan plaatsen.

Het was even een tijdje zoeken op het Internet om zoveel mogelijk redactie-adressen te vinden, maar we hebben nu een verzendlijst met zeker 90% van alle Nederlandse krantenredacties. Dan praten we over bijna zeshonderd stuks, waaronder een aantal die meerdere edities uitbrengen. Daarnaast willen we de regionale en lokale omroepen interesseren voor de reünie.

In de loop van deze week zullen onze persberichten uit gaan zwermen in den lande.

VERVOLG VLINDER

Petra Kastelein (1971, 's Gravenmoer)
Jenny van Welie (1971, Best)
Juf Kiekie Konings (1971, Tilburg)
Juf Cilia Rooth (1971, Dedemsvaart)
Juf Mary v.d. Aard (1971, Lisse)
Juf Bep van Eyk (1971, Tilburg)
Juf José (1971, Overloon - later naar Engeland verhuisd)

WITTE OLIFANT

Jan v.d. Doelen (1963, Berlicum)
Benny van Nuenen (1964, Oirschot)
Benny Swering (1963, Enschede)
Kees Kapitein (1963, Breda)
Rinie Roof (1964, Amstelveen)
Rob Roodackers (1963, Voorschoten)
Henk v.d. Wijngaarden (1962, A'dam)
Frans Meeuwse (1963, Fijnaart)
Frans Franken (1963, Roosendaal)
Gerard van Aspendt (1963, Utrecht)
Joost en Gerrit Knoop (1964, Wijk bij Duurstede)
Gerard Remkes (1963, Utrecht)
Leo Knijf (1963, Harmelen)
Yvonne v.d. Pol (1969)
Juf Dollie (1963)
Harry de Groot (1969)
Marcel (1969)

TOM POES

Hans Broens (1964, Wijchen)
Eric Murk (1963, Hillegom)
Marleen van Zandvliet (1980, St'bergen)
Angelique Heijermans (1979, St'bergen)
Jacqueline de Wilde (1980)
Angelique van Hees (1979, Goirle)
Leop Brons (1980, Tilburg)

KOEKOEK

Desiree Haagen
Bert van Gool (Tilburg)
Johan Hendriks (Tilburg)
Ronnie in 't Groen (1965, Tilburg)
Sylvia Berkelmans (1967, Eindhoven)
Paula Wildeman (1964, Zeist)
Henny Wessel (1965, Tilburg)
Madelon van Dun (1965, Tilburg)
Trees de Beer (1963, Tilburg)
Dion Hosli (1964, Tilburg)
Louis Steenvoorde (1964, Noordwijk)
Wimke Westen (1964, Rosmalen)
Alphons Jansen (1968, Uden)
Yvonne Ruiterman (1968, Voorburg)
Peter Benders (1968, Dongen)
Jan van Antwerpen (1968, Roosendaal)
Annemieke v. Ileshout (1969, Hoogeloon)
Anja Bierings (1968, Tilburg)
Hetty Schilders (1968, Tilburg)
Marijke de Gruil (1969, Oisterwijk)
Juf Corrie (1964)
Juf Rian (1965)

KANGEROE

Johan v. Roosendaal (1988, Den Bosch)

SCHOOL – PERSONEEL

Dhr. Goossens (1971, Hilvarenbeek)
Dhr. Allermeyers (1971, Tilburg - later naar België verhuisd)
Dhr. Rodenburg (1965)
Anneke Derksen (1970, Tilburg)

Uitgave: Vrienden van Godelieve. vereniging van oud-bewoners en –personeel van Kinderdorp Sint-Godelieve te Goirle

Koning Lodewijklaan 210
7314 GM Apeldoorn
mail: reunie1@godelieve.net
site: www.godelieve.net

Stel je geen prijs op deze nieuwsbrief?
Laat ons dat even via de mail weten. We halen dan je naam van de verzendlijst.

AANMELDINGEN

We verwachten in de komende weken het minimaal benodigde aantal inschrijvingen binnen te krijgen.

In 2005 hebben we afspraken gemaakt met Ginkelduin, en een tot mei van dit jaar geldige offerte laten maken.

Dat is de reden dat we omstreeks 15 mei definitief met Ginkelduin om de tafel moeten gaan om de offerte om te zetten in een definitieve boeking.

Een flink aantal van jullie heeft zich al aangemeld, waarvoor onze dank. Voor degenen die dit willen, maar nog niet hebben gedaan, is onze raad om dat zo snel mogelijk te doen.

Vanuit kostenoverweging hebben we met Kompaan afgesproken om iedereen, van wie we het E-mailadres hebben, de uitnodiging per mail te sturen in plaats van per post. Die is dan ook bijgevoegd bij deze Nieuwsbrief.

VOOR 15 SEPTEMBER . . .

. . . ontvangen alle mensen die zich aangemeld hebben, bericht over de route, de exacte locatie van de Theaterzaal en hoe een en ander verder gaat verlopen.

Ook laten we je dan weten wie zich precies hebben aangemeld en in welke periode en welk huisje men heeft gewoond of gewerkt.

EEN GROOT GAT IN DE GROND

Ondergetekende was pas nog op het Godelieve-terrein vanwege besprekingen met Marie-José over de uitnodigingen. Vanaf het speelterrein op de plek van de Kangeroe klonk het vertrouwde geluid van spelende kinderen; een prachtig geluid wat aangeeft dat de kern van de zaak na 50 jaar op deze plek nog steeds springlevend is: jeugdzorg.

Maar het grote gat in de grond op de plek waar de Carré, het oude hoofdgebouw stond, geeft wel de mate van vernieuwing daarin aan. Pas hoorde ik de omschrijving dat het net is of een oud familielied er niet meer is, en dat klopt wel voor ons oud-Godelievenaren. Vroeger haatten velen van ons het, daarna keken we er met gemengde gevoelens op terug en nu is het er niet meer en mis je het.

Maar als het gat dicht en de hekken weg zijn kan er een mooi terrein ontstaan tegenover de drie oude huisjes, het Godelievebeeld wat wellicht opgeknapt wordt en misschien ook een mooie plek voor het bewaard gebleven torentje.

Jeanet liet me weten dat men bij Kompaan al bezig is met plannen hiervoor, inclusief een plek voor de gedenkstenen.

We houden je vanzelfsprekend op de hoogte hierover!

Met vriendelijke groeten, namens de Vrienden van Godelieve, Sil Castelein.

Vrienden van Godelieve



Vereniging van oud-bewoners en personeel van
Kinderdorp Sint-Godelieve te Goirle (N.Brabant)

www.godelieve.net - <mailto:reunie1@godelieve.net>

correspondentie-adres:
Koning Lodewijklaan 210 - 7314 GM Apeldoorn

Apeldoorn, 30 maart 2007

Beste oud-Godelievenaar,

Dit jaar is het 50 jaar geleden dat Kinderdorp Sint-Godelieve in Goirle werd geopend.

Dat is voor ons een reden om een landelijke reünie te organiseren waarvoor we jou als oud-bewoner of personeelslid van het Kinderdorp, willen uitnodigen.

Deze reünie vindt plaats in recreatiepark Landgoed Ginkelduin te Leersum (Utrecht) op zaterdag 15 september 2007.

Ginkelduin ligt fraai in de bossen van de Utrechtse Heuvelrug, en is per auto en met het openbaar vervoer goed te bereiken.

Bovendien biedt Ginkelduin diverse mogelijkheden tot overnachten.

In de bijlage vind je meer informatie over het programma en de kosten.

Introducés zijn geen probleem, op het aanmeldformulier kan je dit vermelden onder het aantal personen met wie je komt.

De reünie is ons persoonlijk initiatief, wij zijn drie oud-bewoners van het Kinderdorp uit de periode 1964 – 1972.

We worden gesteund door de Stichting Kompaan, waarin Godelieve is opgegaan.

We zijn ons ervan bewust dat, vooral voor oud-bewoners van het Kinderdorp, het soms niet eenvoudig is om de uithuisplaatsing een plek te geven.

Terwijl de ene het een heerlijke en veilige periode vond, heeft de ander nog steeds een trauma en zijn er vragen over het waarom van de uitplaatsing, en de herinnering aan heimwee of andersoortige negatieve gevoelens.

Dat is de reden dat we de reünie niet op het Godelieve-terrein, maar op het neutrale en meer centraal gelegen Landgoed Ginkelduin houden.

We hopen je dan ook 15 september te mogen ontmoeten in Leersum.

Om mooie en soms ook minder leuke herinneringen te delen en te zien en te horen hoe het je in de tussenliggende jaren is vergaan.

Met vriendelijke groeten, namens de Vrienden van Godelieve;

Willy Kersten
Helma Dekkers
Sil (Silvester) Castelein.

AANMELDFORMULIER GODELIEVE - REÛNIE

landelijke Godelieve-reünie op 15 september 2007

Theaterzaal - Landgoed Ginkelduin - Scherpenzeelseweg 53 - 3956 KD Leersum

MIDDAGPROGRAMMA ZATERDAG 15 SEPTEMBER 2007

De kosten hiervoor bedragen € 18,25 per persoon.

- 12.00 uur Ontvangst in de Theaterzaal. Je krijgt een naamplaatje met daarop ook jaar en huisje, zodat huisgenoten van toen je kunnen herkennen. Ook krijg je drie consumptiebonnen voor drankjes. Aansluitend broodmaaltijd.
- 14.00 uur Mogelijkheid tot wandeling in de omgeving onder begeleiding van een boswachter.
- 17.00 uur Sluiting middagprogramma.

AANSLUITEND AVONDPROGRAMMA

De meerprijs hiervoor bedraagt € 20,75 per persoon.

- 17.00 uur Dinerbuffet.
- 19.00 uur Mogelijkheid tot bowlen.
- 20.00 uur Aansluitend een gezellige avond met muziek en misschien nog een optreden van oud-Godelievenaren.
- 22.00 uur Sluiting.

OVERNACHTEN

Dit dien je zelf te regelen met Landgoed Ginkelduin.

Er zijn bungalows, appartementen en hotelkamers.

Ook is er een kampeerterrein.

info en boeken:

Bel tijdens kantooruren met José Timmer, 0343 - 489 957, vermeld "Godelieve-reünie"

10.30 uur GEZAMENLIJK ONTBIJT OP ZONDAG 16 SEPTEMBER 2007

De meerprijs hiervoor bedraagt € 9,50 per persoon.

AANMELDEN VOOR DE GODELIEVE - REÛNIE

Dit kan je doen via bijgaand aanmeldformulier.

Meld je in ieder geval aan vóór 15 mei 2007.

We moeten dan definitieve afspraken maken met Ginkelduin m.b.t. de horeca.

AANMELDEN VOOR DE GODELIEVE - REÛNIE

1 mijn naam is: voorletters: M/V:
mijn adres is: huisnummer:
postcode: woonplaats:
telefoon: E-mail:

2 ik woonde / werkte op Godelieve in de jaren tot
huisje(s):

3a ik kom met personen op het middagprogramma van 12.00 tot 17.00 uur
à € 18,25 per persoon, inclusief 3 consumptiebonnen, lunch
en wandeling onder begeleiding van een boswachter.

3b ik kom met personen op het middag- en avondprogramma van 12.00
tot 22.00 uur à € 39,00 per persoon, inclusief 3 consumptie-
bonnen, wandeling, dinerbuffet, 1 uur bowlen en avondpro-
gramma.

3c ik kom met personen op het middag- en avondprogramma zoals hierboven
omschreven met een gezamenlijk ontbijt op zondag 16 septem-
ber 2007 à € 48,50 per persoon.

4 ik kom per eigen vervoer
ik kom per openbaar vervoer en wil wel/niet afgehaald worden
vanaf bushalte Schermerij
te Leersum.
(Connexxion buslijn 50)

Maak het totaalbedrag over op postbankrekening 558 33 48 t.n.v. S. Castelein
onder vermelding van "Godelieve-reünie".

Je betaling geldt als bewijs van inschrijving.

*Mocht de reünie om welke reden dan ook geen doorgang vinden, dan krijg je de
betaalde som geld retour.*

Restitutie op andere gronden kan niet plaatsvinden.

5 Stuur het ingevulde formulier vóór 15 mei 2007 naar: Vrienden van Godelieve
Koning Lodewijklaan 210
7314 GM Apeldoorn

Je kunt het formulier ook downloaden vanaf godelieve.net/reunie/aanmelden.

Vul alles in en sla het op in de map "mijn documenten" op je PC.

Mail het ingevulde formulier dan als bijlage naar reunie1@godelieve.net