



NAMENLIJST – GEZOCHT

*Wie kent iemand van deze lijst?
Jaartal is van aankomst op Godelieve.
Plaatsnaam is toenmalige woonplaats.*

DONALD DUCK

Tommy Jongerius (1964, Utrecht)
Marij Sanders, Arnhem (1960)
Jean Mouchard (1965, Schinnen)
Truus Troost (1966, Hoge Zwaluwe)
Ans van Wijk (1965, Elshout)
Jacqueline van Mol (1965, Esbeek)
Richard van Es (1966, Veldhoven)
Moniek Versteeg (1965, Heerlen)
Jan Boeren (Tilburg)
Maddy Keizer (1965, Hengelo)
Kees Kapitein (1963, Breda)
Zuster Paula (Borne)
Juf Hetty
Juf Marianne
Zuster Eleonora

BAMBI

Zuster Mediatrix
Juf Loekie (1958-1960)

FILISTIJNEN

Henk Bekker (1968, Uden)
Wim Kranen (1969, Eindhoven)
Ansjie de Kruiff (1968, Vreeswijk)
Monique Vughts (1968, Hilvarenbeek)
Tiny Cornelissen (1968, Haps)
Irene van Kempen (1968, Eindhoven)
Ria van Rijswijk (1968, Nijmegen)
Marjo Weerts (1968, Eckelrade)
Desiree Röling (1967, Maastricht)
Mark en Paul Verhoeven (1969, Malden)
José Deelee (Den Bosch)
Alette Groenen (1966, Groesbeek)
Elly Merks (1963)
Sjanneke Donders (1966)
Theo van Deursen (1961, Tilburg)
Wilma Wolfs (1962, Orthen)
Coby Takken (1961, Zwaag)
Adrie van Emden (1963)
Martha de Lize (1962, Ravestein)
Beppie? Knots?
Heleen Anderegg (1961, Nuenen)
Anny Vennix (1961, Westelbeers)
Peter Olde Boerrigter (1963, Oldenzaal)
Juf Tiny (1963)
Juf Yvon (1963)
Juf José
Juf Lidwien Zaats (1963)
Juf Thea Daalmeyer (1968)
Juf Marijke (1963, Aalst)
Juf Annelies (1963)

VLINDER

Hans Theunissen (1966, Nijmegen)
Caspar Kleintjes (1966, Maastricht)
Robert-Jan Albers (1968, Son)
Carola van Huykelom (1968, Tilburg)
Erik te Vegtert (1968, Enschede)
Thea de Hondt (1969, Tilburg)
René Nielandt (1968, Enschede)
Huib Quaadvlieg (1968, Terwinselen)
Corin Magilsen (1970, Tilburg)
Ans Snels (1969, Tilburg)
Ad Huyben (1969, Oosterhout)
Felix de Groen (1968, Eindhoven)
Marie Maas (1968, Geldrop)
Jolanda Keysers (1970, Geleen)
Alex Schokenbroek (1971, Heerlen)
Marcel van Giezen (1971, Leiden)

REUNIE 2012

Het lijkt nog heel erg ver weg, maar we zijn al voorzichtig bezig met de volgende landelijke Godelieve-reünie. Deze zal in september 2012 gaan plaatsvinden.

We hangen dit al vroeg aan de grote klok, zodat straks zoveel mogelijk oud-Godelievenaren hiervan op de hoogte zullen zijn.

We gaan voor de reünie van 2012 op zoek naar een locatie in midden-Brabant; uit de inschrijvingen voor de reünie van september 2007 bleek dat nog zo'n 2/3 van de oud-Godelievenaren uit Brabant kwam. Nu wil het toeval dat midden-Brabant gezegend is met een prachtig natuurgebied: de Loonse en Drunense duinen, een gebied waar velen van ons mooie herinneringen aan hebben. Immers, veel vakanties en uitstapjes vonden plaats in dit mooie duinlandschap.

Verder is er nog niet zoveel over te zeggen, maar we houden je op de hoogte via deze nieuwsbrief en de Godelieve-site.

NIEUW OP DE GODELIEVE-SITE

Het was al een tijdje ons plan om wat meer aandacht te besteden aan de vragen die met name bij de oud-Godelievenaren tot midden zeventiger jaren nog steeds bestaan. In tegenstelling tot de latere perioden was er in die vroege jaren nauwelijks openheid naar de ouders en het kind, wat nou de reden van uithuisplaatsing was.

In samenwerking met de stichting Kompaan hebben we een lijst met vragen en antwoorden opgesteld, die mogelijk wat verlichting kunnen bieden bij diegenen onder ons, die het lastig vinden om een traumatisch stuk jeugd af te kunnen sluiten.

De lijst met vragen en antwoorden staat inmiddels op de site onder de knop "vragenlijst". We willen de stichting Kompaan en Jeanet de Pee bedanken voor de medewerking in het tot stand komen van de lijst.

HET GODELIEVE-TORENTJE

Met de mensen van Kompaan hebben we het bewaard gebleven torentje bekeken. Vijftig jaar op een dak staan en er vervolgens afgesloopt worden laat toch wel sporen na; de zinkbekleding is niet je-van-het meer en ook is de spits niet meer wat je noemt loodrecht. Maar de houten basisconstructie is nog prima in orde.

Er zijn inmiddels tekeningen van wat een Jeugdzorgmonument gaat worden, gewijd aan "toen" en "nu". Ook de huidige Kompaan-kinderen zullen hierbij betrokken worden door kunst op tegels te bakken en hiermee de voet van



VERVOLG VLINDER

Jenny van Welie (1971, Best)
Petra Kastelein (1971, 's Gravenmoer)
Jenny van Welie (1971, Best)
Juf Kiekie Konings (1971, Tilburg)
Juf Cilia Rooth (1971, Dedemsvaart)
Juf Mary v.d. Aard (1971, Lisse)
Juf Bep van Eyk (1971, Tilburg)
Juf José (1971, Overloon - later naar Engeland verhuisd)

WITTE OLIFANT

Jan v.d. Doelen (1963, Berlicum)
Benny Swering (1963, Enschede)
Kees Kapitein (1963, Breda)
Rinie Roof (1964, Amstelveen)
Rob Roodakkers (1963, Voorschoten)
Henk v.d. Wijngaarden (1962, A'dam)
Frans Meeuwse (1963, Fijnaart)
Frans Franken (1963, Roosendaal)
Gerard van Aspendt (1963, Utrecht)
Joost en Gerrit Knoop (1964, Wijk bij Duurstede)
Gerard Remkes (1963, Utrecht)
Leo Knijf (1963, Harmelen)
Yvonne v.d. Pol (1969)
Juf Dollie (1963)
Harry de Groot (1969)
Marcel (1969)
Peter Woutens (1973)

TOM POES

Hans Broens (1964, Wijchen)
Marleen van Zandvliet (1980, St'bergen)
Angelique Heijermans (1979, St'bergen)
Jacqueline de Wilde (1980)
Angelique van Hees (1979, Goirle)

KOEKOEK

Ergun Yilmaz (1993, ook in de Hamster)
Desiree Haagen
Bert van Gool (Tilburg)
Johan Hendriks (Tilburg)
Maria Deckers, Ulvenhout (1964)
Ronnie in 't Groen (1965, Tilburg)
Sylvia Berkelmans (1967, Eindhoven)
Paula Wildeman (1964, Zeist)
Henny Wessel (1965, Tilburg)
Trees de Beer (1963, Tilburg)
Dion Hosli (1964, Tilburg)
Louis Steenvoorde (1964, Noordwijk)
Wimke Westen (1964, Rosmalen)
Alphons Jansen (1968, Uden)
Yvonne Ruiterman (1968, Voorburg)
Jan van Antwerpen (1968, Roosendaal)
Annemieke v. Lieshout (1969, Hoogeloon)
Anja Bierings (1968, Tilburg)
Hetty Schilders (1968, Tilburg)
Marijke de Gruil (1969, Oisterwijk)
Juf Rian (1965)

KANGEROE

Johan v. Roosendaal (1988, Den Bosch)

SCHOOL - PERSONEEL

Dhr. Goossens (1971, Hilvarenbeek)
Dhr. Allermers (1971, Tilburg - later naar België verhuisd)
Dhr. Rodenburg (1965)

Uitgave: Vrienden van Godelieve. vereniging van oud-bewoners en -personeel van Kinderdorp Sint-Godelieve te Goirle

Koning Lodewijklaan 210
7314 GM Apeldoorn
mail: reunie1@godelieve.net
site: www.godelieve.net

Stel je geen prijs op deze nieuwsbrief? Laat ons dat even via de mail weten. We halen dan je naam van de verzendlijst.

het monument te bekleden. De gedenkstenen van Kleuterheil, het oude hoofdgebouw (de carré) en een steen uit het altaar van de oude kapel zullen ook een plaatsje in het monument krijgen. En natuurlijk het torentje, wat straks opnieuw bekleed met glanzend zink, en voorzien van een uitgerichte, witgeschilderde spits, het monument zal gaan bekronen.

Overigens is het tweede torentje ook bewaard gebleven; dat staat nu in de tuin van de baas van sloopbedrijf Van Rijswijk uit Oirschot.

GODELIEVE - DVD

Eind februari is de dubbel-DVD over Godelieve verschenen, weliswaar met enige vertraging maar als je het resultaat ziet, dan snap je ook dat zoiets niet zomaar een, twee, drie van de grond komt.

Eef Böttcher en Frans de Roos hebben hun hart en ziel in dit project gestoken en dat heeft geresulteerd in een document wat elke oud-Godelievenaar direct zal aanspreken. Een schijfje staat vol met filmmateriaal; beide bezoeken aan de carré in 2006; de omgeving van Godelieve, de reünie van 2007 en nog veel meer. Het andere schijfje toont een diaserie, bestaande uit series foto's die op thema zijn ingedeeld. De opening in 1957, de eerste steenlegging één jaar eerder, het dagelijkse leven in de huisjes, op school, in de kapel en de speeltuin, de hobbykelder en dan . . . de sloop en de renovatie.

Alles begeleid door mooie en toepasselijk uitgezochte muziek.

Mocht je deze DVD willen bestellen, dan kan dat via de site. De kosten voor de in een stevige hoes verpakte dubbel-DVD bedraagt € 12,50 inclusief verzendkosten.

MARIA-KAPEL

De generatie Godelievenaren van de zestiger jaren gingen op zondag wandelen in de omgeving van Goirle. Een geliefd doel was het Kapelletjesbos, wat vanuit de Keyzerlaan aan de overkant van de Tilburgseweg was gelegen. Het bos dankte zijn naam aan het in 1952 opgerichte Mariakapelletje aan de Oude Baan.

Sinds 1972 behoort de kapel bij de bebouwing van het Mill-Hillcollege, maar het is door al die jaren heen steeds bereikbaar gebleven voor iedereen die het een bezoekje wil brengen. In 2000 is de kapel gerenoveerd en het bouwwerkje staat er nu piekfijn bij.

Met vriendelijke groeten, namens de Vrienden van Godelieve; Sil Castelein.

