



HOOFDGEBOUW GESLOOPT

Na twee bezoeken vorig jaar, op 11 mei en 27 september waarbij we dankzij medewerking van Jeanet en Lot van de stichting Kompaan een laatste blik konden werpen op het oude hoofdgebouw, is dan toch het doek gevallen voor zowel het hoofdgebouw als de Donald Duck.

Dankzij een berichtje van leidster Marie-José Khorsid, die na de kerst weer aan het werk ging in haar huisje de Toermalijn, werden we opmerkzaam gemaakt dat de slopers waren gearriveerd. Frans de Roos, Willy Kersten en Marie-José hebben meerdere dagen de sloopwerkzaamheden gevolgd en er staat inmiddels een flink aantal foto's van hun hand op de site.



NAMENLIJST – GEZOCHT

Wie kent iemand van deze lijst, of weet hem of haar te wonen?

DONALD DUCK

Tommy Jongerius (Utrecht)
Jean Mouchard (Schinnen)
Frans van Eenbergen (Tiel)
Theo de Looyer (Zeeland, N.Br.)
Truus Troost (Lage Zwaluwe)
Ans van Wijk
Jacqueline van Mol
Richard? (Veldhoven)
Moniek Versteeg (Limburg)
Jan Boeren (Tilburg)
Meddy Keizer
Kees Kapitein
Zuster Paula (Borne)
Juf Hetty
Juf Marianne
Zuster Eleonora

BAMBI

Zuster Mediatrix
Juf Loekie (1958-1960)

FILISTIJNEN

Henk Bekker
Wim Kranen (Eindhoven)
Ansjie Kruijf
Monique Vughts (Hilvarenbeek)
Tiny Cornelissen
Ria van Rijswijk (Nijmegen)
Marjo Weerts
Desiree Rölting (Maastricht, ouders wonen daar nog)
Mark en Paul Verhoeven
José Deeke (Den Bosch)
Alette Groen (Groesbeek)
Elly Merks
Sjanneke Donders
Theo van Deursen
Wilma Woelf?
Cobi Takken
Adrie van Emden
Martha de Lizer
Beppie? Knots?
Heleen Anderegg (Nuenen)
Anny Vennise of Vennix (Westelbeers)
Lucie Meulensteen (Eindhoven)
Peter Olde Boerrigter (Oldenzaal)
Juf Tiny
Juf Yvon
Juf José
Juf Lidwien Zaats
Juf Thea Daalmeyer
Juf Marijke (Aalst)
Juf Annelies

VLINDER

Hans Theunissen (Nijmegen)
Caspar Kleintjes (Maastricht)
Robert-Jan Albers (Tilburg)
Carola van Huykelom (Tilburg)
Therisienne van Herten (Horn)
Erik te Vegtert (Enschede)
Thea de Hondt (Tilburg)
René Nielandt (Enschede)
Huub Quaadvlieg (Terwinselen)
Corin Magilsen (Tilburg)
Ans Snels (Tilburg)
Ad Huyben (Oosterhout)
Felix de Groen (Eindhoven)



HET TORENTJE . . .

Het zou toch wel een leuk idee zijn om één van die twee torenspitsjes te redden, dat was mijn idee vorig jaar. Een daarvan zie je hiernaast nog op de zusterblijven staan. Maar of dat zou lukken? De koperbekleding is waardevol voor de sloper, maar van Jeanet de Pee kregen we dan toch bericht dat er eentje aan de stichting Kompaan is geschonken. Zo zijn er toch nog wat belangrijke items van

het hoofdgebouw bewaard gebleven; naast het torentje de eerste steen uit 1956 en de steen van de opening op 21 september 1957.

EN WAT GEBEURT ER OP DIE PLEK?

Op de plaats waar hoofdgebouw en de Donald Duck stonden wordt niets nieuws gebouwd. Het blijft een open plek, een plantsoen tussen de nieuwe huisjes, de drie bewaard gebleven oude huisjes en de school "de Keijzer".

Het is natuurlijk nog toekomstmuziek, maar zou het niet aardig zijn om daar het torenspitsje te plaatsen? Dat kan op een gemetselde voet zodat het lijkt of het hele hoofdgebouw is opgeslokt door de grond (of het water zoals hiernaast). Er heeft zich al een metselploeg gemeld . . .



VERVOLG VLINDER

Maria Maas (Geldrop)
Jolanda Keyzers (Geleen - later naar Utrecht verhuisd)
Alex Schokenbroek (Heerlen)
Marcel van Gielen (Leiden)
Petra Kastelein ('s Gravenmoer)
Jenny van Welie (Best)
Juf Kiekie Konings (Tilburg)
Juf Cilia Rooth (Dedemsvaart)
Juf Mary v.d. Aard (Lisse)
Juf Bep van Eyk (Tilburg)
Juf José (Overloon - later naar Engeland verhuisd)

WITTE OLIFANT

Jan v.d. Doelen
Benny van Nuenen (Oirschot)
Benny Eeuwering
Kees Kastelein (Breda)
Rinie Roof (Amstelveen?)
Rob Roodakkers (Voorschoten)
Henk v.d. Wijngaarden
Frans Meeuwse (Fijnaart)
Frans Franken
Gerard van Asperen
Joost en Gerrit Knoop (Wijk bij Duurstede)
Gerard Remkes (Utrecht)
Gerard van Asperen
Leo Knijff (Harmelen)
Juf Dollie
Harry de Groot
Marcel

TOM POES

Hans Broens
Eric Murk
Marleen van Zandvliet
Angelique Heijermans
Jacqueline de Wilde
Angelique van Hees

KOEKOEK

Desiree Haagen
Bert van Gool (Tilburg)
Johan Hendriks (Tilburg)
Ronnie in 't Groen
Sylvia Berkelmans
Paula Wildeman
Henny Wessel
Madelon van Dun
Trees de Beer
Dion Hosli
Louis Steenvoorde
Wimke Westen
Alphons Jansen (Uden)
Yvonne Ruiterman
Juf Corrie
Juf Rian

SCHOOL - ONDERWIJZEND PERSONEEL

Dhr. Goossens (Hilvarenbeek)
Dhr. Allermeeers (Tilburg - later naar België verhuisd)

Uitgave:

Vrienden van Godelieve
Vereniging van oud-bewoners en –
personeel van Kinderdorp Sint-
Godelieve te Goirle (N.Brabant)

Correspondentie-adres:

Koning Lodewijklaan 210
7314 GM Apeldoorn
mail: reunie1@godelieve.net
site: www.godelieve.net

Stel je geen prijs op deze
nieuwsbrief? Laat ons dat even via de
mail weten. We halen dan je naam
van de verzendlijst.

NIEUWS OP DE SITE

Frans Lucas, destijds werkzaam als facilitaire man bij Kompaan, heeft op zijn site een boel foto's staan van de nieuwbouw van de huisjes en het Kompaan-hoofdgebouw. Daarbij ook foto's van de sloop van huisje Bambi en de kapel. Deze mochten we plaatsen op onze site, waarvoor onze hartelijke dank. De overige foto's kan je bekijken op www.photos.yahoo.com/franslucas.

Ook kregen we een boel mooie foto's van Piet Pooters, een Godelievenaar van het eerste uur. Hij woonde in 1957 in de Tom Poes en heeft de officiële opening door toen nog prinses Beatrix en Mgr. Beckers meebeleefd. Bijzonder moment was toen de laatste een bezoekje aan de Tom Poes bracht! Zie de foto hiernaast.



Eerdaags ga ik werk maken van de vele foto's die ik van oud-leidster Mieke

van den Heuvel heb ontvangen, zij werkte van 1974-1978 in de huisjes Bambi, Eekhoorn en Donald Duck en heeft me voorzien van wel tweehonderd foto's uit die periode.

Al met al komen er toch een boel leuke foto's op de site te staan. Alleen van de Hamster en de Kangeroe zijn we nog op zoek naar oude foto's.

DE REÛNIE

In de loop van het voorjaar moeten wij definitieve afspraken geen maken met Landgoed Ginkelduin en we hopen dan een goede indicatie te hebben van het aantal mensen wat we kunnen verwachten.

Vandaar dat ik bij deze Nieuwsbrief een aanmeldingsformulier meestuur. Deze kan je per post of via de mail terugsturen aan het op de aanmelding vermelde adres.

Je vindt er ook een uitgebreid programma op. Bovendien staat alles nog een keer vermeld op de site, waar het aanmeldingsformulier ook vanaf te downloaden is.

En mocht je meer willen weten (of geen internet hebben) dan kan je ons altijd schrijven, zie het adres hiernaast.

Met vriendelijke groeten, namens de Vrienden van Godelieve,
Sil Castelein.